

***Programma***  
***Vorming en Toerusting***  
***seizoen 2016 – 2017***



Prot. Gem. Niekerk-Oldekerk-Faan-Enumatil

## ***Raad Vorming en Toerusting 2016-2017:***

Ds. Wybe Feenstra  
Oeb Amersfoort  
Jikky Grashuis - Kuiper  
Tisa Huisman - Klein Haneveld,  
Greetje Heerlien - Poll

Redactie en vormgeving: Henk Grashuis

# ***Programma Vorming en Toerusting seizoen 2016 - 2017***

## ***Voorwoord***

Als Raad voor Vorming en Toerusting bieden wij u hierbij een programma aan voor het komende seizoen, waar ontmoeting en het gesprek over geloof en samenleving centraal staan.

Dit jaar zijn de stiltewandelingen en de start van de gespreks-groepen voor jongeren en ouderen eveneens in het programma opgenomen.'

Sommige onderwerpen in het programma zijn historisch, andere zoeken de actualiteit, een spreker van Kerk in Actie komt vertellen over christenen in Pakistan, gesprekken rondom de Bijbel, een bezoek aan pater Hugo Breuker, informatie over (christelijke) kunst en (kerk)muziek. Kortom, een mand met diverse vruchten waar u een persoonlijke keuze uit kunt maken.

Omdat er in 2017 verkiezingen zijn is er op 20 januari een avond gepland met als thema: Geloof en Politiek. Mw. Ruth Peetoom, voorzitter van het landelijk CDA, zal deze avond over Inspiratie, Waarden en Tradities spreken. We hopen op een grote opkomst!

Het volledige programma in dit boekje kunt u ook vinden op de website van onze kerk ([www.pknniekerkoldekerkfaan.nl](http://www.pknniekerkoldekerkfaan.nl))

Naast ons eigen aanbod is er een classicaal initiatief om elkaar over en weer te informeren en uit te nodigen voor activiteiten op het gebied van Vorming & Toerusting. Achter in dit boekje vindt u een korte lijst met onderwerpen/activiteiten. Meer informatie staat op de website van de classis ([www.classiswesterkwartier.webklik.nl](http://www.classiswesterkwartier.webklik.nl)).

We wensen u, wensen jou alvast een leerzaam en inspirerend seizoen.

**Raad voor Vorming & Toerusting,  
Niekerk-Oldekerk-Faan-Enumatil,**

Greetje Heerlien-Poll, voorzitter (juli 2016)

## Vanaf 26 september: Gemeente Groei Groep (GGG)

De GGG is een groep van mensen die elke veertien dagen samenkomen in de huiskamer van een gastgezin.

We gaan samen in gesprek over de bijbel en het christelijke geloof, over de kerk en samenleving, over elkaars lief en leed.

We zingen en we bidden.

Het onderwerp wat het komende seizoen centraal staat is nog niet bekend. Dat gaan we op de eerste avond bespreken.

Iedereen die mee wil doen aan de 'gezamenlijke zoektocht' van de GGG is vanaf 20.00 uur van harte uitgenodigd op de Noorderkluft 17 te Niekerk.



**Tijd:** De eerste avond in het nieuwe seizoen is maandag 26 september 2016 (week 39)

**Informatie:** Jaap en Janke Wieringa, tel. 505838  
e-mail: jaapjankewieringa@online.nl

-----

## 28 september 2016 (rond de startzondag): Stiltewandeling

De stiltewandelingen zijn opgezet naar het voorbeeld van de wandelingen vanuit Nijkleaster in Friesland. Altijd is er vooraf een bezinningsmoment in de kerk. De wandeling zelf is verdeeld in drie fasen: stilte, bezinning en

ontmoeting. We hopen dat mensen tijdens het lopen ruimte vinden om hun omgeving als nieuw te ervaren. Wandelen in stilte nodigt ook uit om na te denken, te bidden misschien. In de laatste fase is er gelegenheid om aan elkaar uit te wisselen waarmee je in gedachten bezig bent geweest.



Het wandelen gaat in een rustig tempo en duurt ongeveer 5 kwartier. Naderhand drinken we een kopje koffie of thee in 'De Zaaier'.. Graag nodigen we u en jou uit om eens aan te sluiten!

**Datum:** woensdag 28 sept. 2016  
**Tijd:** 9.15 uur in de ochtend  
**Locatie:** Vertrek vanaf de Liudgerkerk  
**Opgave:** Niet nodig

-----

## 4 oktober 2016: Wat is de Talmoed



Behoren christenen de Talmoed te bestuderen, die naast de Hebreeuwse bijbel het fundamentele geschrift van het jodendom is? Moeten ze zich wat aantrekken van

hetgeen joden 2000 jaar geleden dachten, wilden en deden? Wie als christen het geestelijk vaderland van Jezus van Nazareth wil leren kennen en daarmee de wortels van zijn eigen geloof beter wil begrijpen kan de gedachtewereld van de Talmoed niet buiten beschouwing laten.

**Spreker:** Ralph Scheurwater (docent Bijbelwetenschappen aan de HBO opleiding Theologie en levensbeschouwing Windesheim te Zwolle en leraar Godsdienst aan CSG Het Noordik in Almelo)  
Eén keer per jaar gaat hij voor in één van onze erediensten

**Datum:** 4 okt. 2016  
**Tijd:** 19.45 uur  
**Locatie:** De Zaaier  
**Opgave:** Oeb Amersfoort . tel.: 504311 of  
e-mail: oebamersfoort@hotmail.com

## 12 oktober 2016. Start Gespreksgroep: 'Geloof en Wetenschap' o.l.v. ds. Henk Pol

Dit jaar is niet gekozen voor een boek, maar voor actuele artikelen. De avonden worden beurtelings gehouden bij de deelnemers aan huis.



**Opgave:** Jikky Grashuis, e-mail: [jikky@home.nl](mailto:jikky@home.nl), tel.: 612271

---

## 18 oktober 2016: Start jongerengespreksgroep

In de laatste 3 seizoenen kwam met enige regelmaat een '*jongerengesprekkring*' bijeen in de pastorie (ongeveer 4 à 8 keer per seizoen). In wisselende samenstelling ontmoeten ongeveer 5 à 7 jongeren (tussen 18-30 jaar) elkaar in de pastorie. Het gesprek (soms in spelvorm) gaat -ruim gezegd- over '*geloof, leven en kerk*'. Aan het eind van het afgelopen seizoen is afgesproken dat de eerstvolgende keer in het nieuwe seizoen zal zijn: 18 oktober. Het is geen besloten groep. Oftewel, wie belangstelling heeft en leeftijdsgenoten wil ontmoeten rond deze onderwerpen kan er bij en is van harte welkom!

**Begeleider:** ds. Wybe Feenstra  
**Datum:** vanaf dinsdag 18 oktober 2016  
**Tijd:** 20.00 uur  
**Locatie:** pastorie (Eekebuursterweg 4 a)  
**Opgave:** ds. Wybe Feenstra, tel. 502510  
[w.feenstra71@online.nl](mailto:w.feenstra71@online.nl)

## 29 oktober 2016 (zaterdagmiddag/avond) Warfhuister Lichtprocessie ter ere van alle heiligen.

Sinds 2001 is er een R.K. kluis gevestigd in Warfhuizen, genaamd: "Onze Lieve Vrouw van de Besloten Tuin". Deze kluis bestaat uit een huisje dat gebouwd is tegen de kapel en wordt bewoond en beheerd door Pater Hugo, een priester, die zich officieel tot kluizenaar heeft laten inzegenen.

Regelmatig worden er vanuit Warfhuizen processies georganiseerd. Deze processie staat in het teken van Allerheiligen.

Op [www.beslotentuin.nl](http://www.beslotentuin.nl) vindt u uitgebreide info betreffende deze kluis!!



### Programma 29 oktober:

**15.00 – 15.30 uur:** Inloop in dorps huis Warfhuizen met koffie/thee.

**15.30 – 16.30 uur:** Lezing over heiligenverering, verzorgd door Pater Hugo.

**17.00 uur:** H.Mis in de kluis kapel met aansluitend de lichtprocessie door en rond Warfhuizen. Na afloop kunt u aanschuiven in het dorps huis voor een "eenvoudige doch voedzame " warme maaltijd.

**Kosten:** € 5,00 p.p. ( jongeren tot 18 jaar gratis!).

**Opgave:** Oeb Amersfoort . tel.: 504311 of  
e-mail: oebamersfoort@hotmail.com

## 5 november 2016: Bezoek van Kor Grit van Kerk in Actie.



Kor Grit is door Kerk in Actie in samenwerking met de Universiteit van Utrecht uitgezonden naar het Christian Study Center in Rawalpindi bij Islamabad in Pakistan. Hij kan u alles vertellen over christenen in Pakistan. Zij vormen maar een kleine minderheid die het vaak moeilijk heeft. Hoe leven christenen in Pakistan? Zijn zij vrij om hun geloof te belijden? Hoe gaan ze in het dagelijks leven om met hun moslim-buren? En welke gevolgen hebben de aanslagen op hun leven? Kor zal u daarover uit eigen ervaring verslag doen.

**Datum:** 15 november 2016.  
**Tijd:** 19.45 uur  
**Locatie:** 'Ons Centrum' te Oldekerk  
**Opgave:** Hennie Wiersma, tel.: 0594-500063  
e-mail: hkwiersma@home.nl

-----

## 22 november 2016 Kijken naar christelijke kunst



De overdracht van Bijbel en geloof vindt vooral 'woordelijk' plaats. Het 'beeld' is lange tijd achtergebleven bij het woord. Toch is er alle eeuwen door ook sprake geweest van christelijke kunst. Dhr. Jan L. de Jong (kunsthistoricus en docent kunstgeschiedenis van de vroeg moderne tijd, verbonden aan de Rijksuniversiteit te Groningen en tevens redactielid van de Protestantse Kerkbode in de provincie Groningen) verzorgt een avond die als titel heeft: *'kijken naar christelijke kunst'*. Aangezien dit een heel breed terrein betreft wordt het waarschijnlijk toegespitst op een bepaald thema, namelijk *"het laatste oordeel"*. Hoe is dit



uitgebeeld in de christelijke kunst door de eeuwen heen? Dit thema is mede ingegeven door de tijd van het 'kerkelijk jaar'. De zondagen in november (aan het eind van het kerkelijk jaar) staan vanouds in het teken van 'de laatste dingen', waaronder ook het 'laatste oordeel'.

**Spreker:** Dr. Jan L. de Jong  
**Datum:** dinsdag 22 november 2016  
**Tijd:** 19.45 uur  
**Locatie:** 'De Zaaier' in Niekerk  
**Opgave:** bij ds. W. Feenstra, e-mail: w.feenstra71@online.nl ; tel. 502510 (tel. 502510)

---

## 14 december 2016 (adventsperiode)



De stiltewandelingen zijn opgezet naar het voorbeeld van de wandelingen vanuit Nijkleaster in Friesland. Altijd is er vooraf een bezinningsmoment in de kerk. De wandeling zelf is verdeeld in drie

fasen: stilte, bezinning en ontmoeting. We hopen dat mensen tijdens het lopen ruimte vinden om hun omgeving als nieuw te ervaren. Wandelen in stilte nodigt ook uit om na te denken, te bidden misschien. In de laatste fase is er gelegenheid om aan elkaar uit te wisselen waarmee je in gedachten bezig bent geweest. Het wandelen gaat in een rustig tempo en duurt ongeveer 5 kwartier. Naderhand drinken we een kopje koffie of thee. Graag nodigen we u en jou uit om eens aan te sluiten!

**Datum:** woensdag 14 dec.2016  
**Tijd:** 9.15 uur in de ochtend  
**Locatie:** Vertrek vanaf de Liudgerkerk  
**Opgave:** Niet nodig

## 20 januari 2017: Geloof en Politiek - Waarden en Tradities

**Spreker:** Ruth Peetoom, voorzitter landelijk CDA  
**Locatie:** Liudgerkerk Niekerk of Ichthuskerk Oldekerk  
**Opgave:** Jikky Grashuis en Greetje Heerlien

Nadere informatie volgt te zijner tijd in kerksein en in de regionale kranten.

---

## 7 februari 2017: Bijbelvertalingen (Wycliffe)

**Wycliffe Bijbelvertalers** is een Christelijke Zendingsorganisatie die als doel heeft de Bijbel wereldwijd te vertalen in elke levende taal, met name in culturen waar nog weinig christelijke invloeden zijn. Wycliffe werd in 1942 opgericht door William Cameron Townsend. Momenteel heeft de organisatie afdelingen in meer dan vijftig landen, waaronder Nederland.

De organisatie is vernoemd naar John Wycliffe, die in de 14e eeuw de Bijbel vertaalde in het Engels.



Ludie Postmus houdt zich bezig met het vertalen van de Bijbel in de omgeving van Musoma in het Noorden van Tanzania. De Mara-regio ligt in het noordwesten van Tanzania. Met 1,3 miljoen inwoners is het de dichtst bevolkte regio van het land. Het is echter ook de regio met het minste aantal kerken.

Negen verwachte talen beschikken niet over de Bijbel in hun eigen taal. Het vertaalwerk ligt goed op schema en de eerste Bijbelboeken zijn inmiddels beschikbaar. Het is belangrijk dat de vertaalde Bijbelgedeelten snel hun weg vinden naar de mensen en daadwerkelijk gebruikt worden. In het project is hier ruime aandacht voor, onder andere via audio-opnames, het starten van Bijbelstudiegroepen en het toerusten van leiders in de kerken.

**Datum:** 7 februari 2017 (19.45 uur)  
**Spreker:** dhr. Ludie Postmus  
**Locatie:** 'Ons Centrum'  
**Opgave:** Jikky Grashuis, e-mail: [jikky@home.nl](mailto:jikky@home.nl), tel.: 612271

## 23 maart 2017: Kerkmuziek van Willem Vogel (1920-2010)

Het zal rond 1955 geweest zijn, dat ik, fan van Jan Zwart en Feike Asma, kennis maakte met een totaal andere kerk muzikale wereld. Het was Willem Vogel, die mij de ogen en oren opende voor pure, onopgesmukte muziek, die volledig dienstbaar was aan liturgie en eredienst. Er ging een nieuwe wereld open. Steeds meer raakte ik onder de indruk van de prachtige, eenvoudige muziek van Vogel en zijn tijdgenoten Frits Mehrkens, Evert Westra, Adriaan C. Schuurman, Jan Pasveer en vele anderen. In mijn studententijd in Amsterdam kwam ik regelmatig in de Oude Kerk, waar hij cantor-organist was. Op de Liedboekdagen en op vele andere momenten slaagde hij er altijd in, de volle kerken aan het zingen te krijgen, waarbij je het gevoel kreeg, dat je zijn liederen “ergens van kende.” .



Hij schreef vijf prachtige bundels psalmen onder de titel: “Voor de kinderen van Korach”, voor voorganger, cantorij en gemeente. De predikanten Van Beusekom en Sytze de Vries zorgden voor bijzondere, originele vertalingen. Ook zorgde hij voor vier bundels met antifonen en motetten, te zingen op de passende zondag van het kerkelijk jaar. Toen hij 80 jaar was, zei hij in een interview: “Mijn composities zijn een vorm van scheppen, omdat er niets voorhanden was.

Een belangrijk deel van zijn muzikale erfgoed bestaat uit zijn kerkliederen, eerst 20 in het Liedboek voor de Kerken van 1973, en maar liefst 60 in het kersverse Nieuwe Liedboek van 2013. Misschien zijn deze fraaie en altijd verrassend zingbare melodieën wel de grootste schat, die hij ons heeft nagelaten. Die zingbaarheid was niet in de laatste plaats te danken aan de samenwerking met een groep dichters en collega-componisten tijdens de langdurige voorbereiding van het Liedboek voor de Kerken uit 1973.

We zullen naar zijn muziek luisteren, maar ook en vooral ons zingend verwonderen over de sobere eenvoud en welluidendheid van zijn liederen.

**Spreker:** dhr. Jan de Vries (Den Horn)  
**Datum:** 23 maart 2017)  
**Tijd:** 19.45 uur  
**Locatie:** Liudgerkerk  
**Opgave:** Tisa Huisman, mail: [tisahuisman@home.nl](mailto:tisahuisman@home.nl),  
tel.:503152

**12 april 2017** (Stille Week) 19.00 uur: Stiltewandeling



De stiltewandelingen zijn opgezet naar het voorbeeld van de wandelingen vanuit Nijkleaster in Friesland. Altijd is er vooraf een bezinningsmoment in de kerk. De wandeling zelf is verdeeld in drie

fasen: stilte, bezinning en ontmoeting. We hopen dat mensen tijdens het lopen ruimte vinden om hun omgeving als nieuw te ervaren. Wandelen in stilte nodigt ook uit om na te denken, te bidden misschien. In de laatste fase is er gelegenheid om aan elkaar uit te wisselen waarmee je in gedachten bezig bent geweest. Het wandelen gaat in een rustig tempo en duurt ongeveer 5 kwartier. Naderhand drinken we een kopje koffie of thee. Graag nodigen we u en jou uit om eens aan te sluiten!

**Datum:** woensdag 12 april 2017  
**Tijd:** 19.00 uur  
**Locatie:** Vertrek vanaf de Liudgerkerk  
**Opgave:** Niet nodig

## **Algemene opmerkingen**

Aanvang van de avonden: 19.45 uur.

Deelnamekosten: € 2,---

# Winterwerkprogramma - Zuidhorn

Seizoen 2016 – 2017

Meer informatieve vindt u op:

[www.raadvankerkenzuidhorn.nl](http://www.raadvankerkenzuidhorn.nl)

## Van Alfa tot Omega

Een cursus Grieks van het Nieuwe Testament

**Cursusleider** Hans Jongejan

**Introductie** maandagavond 3 oktober 2016

**Aanvang** 19.30 uur

**Overige data** 10, 17, 24, 31 okt, 7, 14, 21, 28 nov, 12 dec

**Plaats** De Gasthorn, De Gast 58a

## Leven na de dood

**Begeleiding** ds. Freerk Hovinga uit Grijpskerk

**Datum** 4 oktober 2016 **Tijd** 20.00 - 22.00 uur

**Plaats** De Gasthorn, De Gast 58a

## Zoek de stilte *Meditatiekring*

**Begeleiding** ds. Ybo Buurma

**Data** 5,19 en 26 oktober, 3 en 16 november 2016

**Plaats** Bovenzaal Klein Hanckema, Kerkstraat 14-16

## Daar word je beter van! Geloof, ziekte en genezing

**Inleider** ds. Jörg Buller

**Datum** woensdag, 26 oktober, 2 en 9 november 2016

**Tijd** 20.00 uur

**Plaats** Klein Hanckema, Kerkstraat 14-16

## WINTERAVONDLEZING: Graag duurzaam als het even kan!

**Spreker** Peter Bootsma

**Datum** donderdag 24 november **Tijd** 20.00 uur

**Plaats** De Gasthorn, De Gast 58a

**Toegang** € 7,50 (incl. koffie of thee)

## De vluchteling in ons midden

*Gespreksleiding* pastor Hilda van Schalkwijk en ds. Henk Pol

*Data* woensdag 11 en 25 januari 2017

*Tijd* 20.00 tot 22.00 uur

*Plaats* RK pastorie, de Gast 38

## God is niet te vangen

*Begeleiding* ds. Ybo Buurma

*Data* maandagochtend 16, 23, 30 januari 2017

*Tijd* 10.00 – 12.00 uur

*Plaats* Klein Hanckema

*Maximaal aantal deelnemers* 15

## Genesis 1 tot en met 4

*Gespreksleiding* ds. Henk Pol

*Data* 13 febr, 27 febr, 13 maart

*Tijd* 20.00 – 22.00 uur

*Plaats* De Gasthorn, De Gast 58a

## God als lichtend ravijn

*Inleiders* Tine Moust en Gijs Heijbroek

*Data* donderdag 2 en dinsdag 21 febr.

*Tijd* 20.00 uur

*Plaats* Klein Hanckema, Kerkstraat 14-16

## De mens als verrader *Bespreking van Amos Oz, Judas, Amsterdam 2016*

*Gespreksleiding* ds. Henk Pol

*Datum* 8 februari *Tijd* 20.00 – 22.00 uur

*Plaats* De Gasthorn, De Gast 58a

## WINTERAVONDLEZING: Leren van Luther

*Inleider* ds. Jörg Buller

*Datum* donderdag, 16 februari 2017

*Tijd* 20.00 uur; inloop vanaf 19.45 uur

*Plaats* De Gasthorn, De Gast 58a

*Toegang* € 7,50 (inclusief koffie of thee) t.b.v. Raad van Kerken

## Met carnaval het klooster in

**Begeleiding** Yke Luinenburg

**Datum** vrijdag 24- zondag 26 februari 2107

**Plaats** abdij Koningshoeven, Berkel-Enschot

**Kosten verblijf** circa €100

**Maximale groepsgrootte** 10 personen

## Samen eten

**Begeleiding** ds. Ybo Buurma

**Datum** Woensdag 8 maart 2017

**Tijd** 18.00 – 19.30 uur

**Plaats** Klein Hanckema, Kerkstraat 14-16

## Luther en de kerkmuziek

**Inleiders** Jan de Vries en Kees Kugel

**Datum** woensdag 15 maart 2017

**Tijd** 20.00 uur

**Plaats** Dorpskerk, Kerkstraat 18

## Film: mogelijk 'ROOM'

**Inleider** pastor Hilda van Schalkwijk

**Data** dinsdag 21 en 28 maart 2017

**Tijd** 20.00 uur

**Plaats** Klein Hanckema, Kerkstraat 14-16

## Het Pelgrimspad

**Begeleiding** pastor Hilda van Schalkwijk

**Datum** zaterdag 13 mei 2017

**Tijd** 9.30 uur

**Plaats** vanaf parkeerplaats hotel In 't Holt

